



Följ med till Sydafrika!



Jag heter Jörgen Tjörnvall och är ägare samt VD för Flygmäklarna. Resor har varit mitt yrke de senaste 26 åren. Min erfarenhet av Sydafrika resor går tillbaka till 1981. Då var det dock mest affärsresor och konferenser.

Efter Mandela kom till makten öppnades portarna upp för turism till detta underbara land. Jag är mycket förtjust i Sydafrika och vill gärna ta er med på de saker som jag själv uppskattar och fascinerar av.

Våra duktiga guider är med på varje resa från första till sista dagen.

Det är min uppgift att se till att ni får ut så mycket som möjligt av resan och att allt fungerar till belåtenhet.

Upplägget av dessa resor är ett rent hantverk och alla ingredienser är mycket noga utvalda utifrån många års erfarenhet och kontakter. Standard lösningar och turistfällor är något som jag personligen ogillar. Resorna är planerade så att vi alla skall ha trevligt, njuta av tillvaron, slippa packa upp & ner varje dag, uppleva mycket utan jäkt samt känna oss som gäster istället för turister.

Har Du några frågor eller funderingar om resorna så får Du gärna kontakta mig.

Vi ses i Sydafrika

Hälsningar

Jörgen Tjörnvall

Dag 1 Lördag 4/11 - Vi är på väg

15.00 Avgår anslutningsflyg från Kästrup till London. Vi skall nu via London till Johannesburg. Det blir South African Airways kvälls- och nattflyg mellan London och Johannesburg (11 timmar). Middag och film sedan sover man gott.



Dag 2 Söndag 5/11 – Ankomst Sydafrika äventyret börjar

På morgonen anländer South African Airways till Johannesburg International Airport i Sydafrika. Väl igenom pass och tullkontrollen möter vår reseledare och guide samt en chaufför.

En modern deluxe buss kör oss nordöst (ca 2,5 tim) mot staden Dullstroom där vi skall övernatta och pusta ut efter flygresan.





Walkersons

Vårt hotell ligger i högländerna utanför den lilla men historisk intressanta staden Dullstroom. Dullstroom byggdes upp på 1880-talet av holländska nybyggare. Staden ligger på 2100 m.ö.h. vilket gör den till en av de högst belägna städerna i Sydafrika.

Hotellet heter Walkersons och är ett mindre 5 stjärnigt hotell byggt i kolonialstil. Efter bussresan kan vi koppla av med allt från en tupplur, bad i poolen, vandrings tur till flugfiske.

På kvällen samlas vi för lite mingel innan det är dags för en 3-rätters middag i hotellets restaurang.

Dag 3 Måndag 6/11

”The Panorma Route” till området vid Kruger Park



Efter frukost ger vi oss iväg norrut. Det blir en del intressanta stopp längs vägen.



Lydenberg är en stad som bildades av nybyggare som 1849 helt enkelt inte orkade fortsätta ytterligare norrut. Vi orkar däremot ta oss vidare. **Pilgrims Rest** är ett litet samhälle som en gång var ett eldorado för guldgrävare och allehanda lycksökare.

Turen går vidare och in på det som kallas The Panorma Route – namnet säger allt! Nästa stopp blir en utsiktsplats som kallas för **Guds Fönster**. Namnet säger även i detta fall allt. Vacker natur och häpnadsväckande vyer. Dessa naturscenier är en del av de mäktiga Drakensbergen.



Vi gör ett stopp vid **Blyde River Canyon**. Blyde River Canyon är världens tredje största canyon.

Ankomst Edeni Safari Camp

Mitt på dagen (14.00) och lagom till lunch anländer vi till Edeni Game Reserve. På campen Hoyo-Hoyo skall vi bo de närmaste dagarna. Detta är vår bas för safaris.

Edeni har en 4 stjärnigt tält camp som kallas för Hoyo-Hoyo. Det är förstklassiga tält. Varje tält är byggt på en hög plattform och omgivna av canvas. Tälten har dusch, toalett samt kylskåp. Det finns elektricitet, hårtork, fläkt och kaffebyggare samt en veranda.

Hoyo-Hoyo ligger direkt vid Makhutswi floden.



På campen finns också en stor pool samt bar och restaurang.

Att bo på en tält camp är så nära naturen man kan komma – det är så här man skall bo på en safari i Afrika. Vi bor här 3 nätter med helpension.

Är det "jobbigt" brukar många undra. Inte alls. Det är inte stor skillnad mellan att bo på ett hotellrum.

Vi är trots allt gäster i naturen och det är en speciell känsla att bo på en tält camp, lite mer "äkta" kanske.

Vi har haft gäster i åldern 80+ som trivts och klarat sig utmärkt. Detta är ett äventyr man kanske gör en gång i livet. Campen är 4 stjärnig och har alla faciliteter som behövs.



Vår första Safari Game Drive

Redan framåt kvällen bordar vi jeeparna och våra Rangers tar oss ut i bushen.

Några timmar senare är vi tillbaka för att diskutera våra upplevelser över en middag.



Dag 4 Tisdag 7/11 Storvilts Safari

Tidigt på morgonen kör vi ut för att se så mycket djur som möjligt.

Vi återvänder efter ett par timmar till campen och en god frukost serveras.

Nu kan vi vila och ta ett dopp i poolen. Efter en sen lunch börjar vi förbereda oss

för ännu en safari.

Middag på kvällen under bar himmel. – stor lägereld och sydafrikansk grill, en s k Braai



Dag 5 Onsdag 8/11 Storvilts Safari

Tidigt på morgonen kör vi ut för att se så mycket djur som möjligt.

Vi återvänder efter ett par timmar till campen och en god frukost serveras.

Nu kan vi vila och ta ett dopp i poolen. Efter en sen lunch börjar vi förbereda oss

för ännu en safari.

Middag på kvällen .

Dag 6 Torsdag 9/11 2006 – Mot Sydkusten

Ca 18.15 kommer vi till vårt hotell, Knysna Graywood Hotel Knysna (aircondition, pool).

Detta hotell är helt byggt av trä och utsmyckad i det sydafrikanska ädelträdslaget yellowwood. Den mycket speciella sydafrikanska arkitekturen är unik i sitt slag.

Hotellet är 3 *** stjärnigt och har ett utmärkt läge nära till allt.

Graywood Hotel Knysna – avkoppling 4 övernattningar



Det har varit en lång dag och nu kan vi äntligen koppla av. På kvällen serveras en god 3-rätters middag som avrundar vår dag.



KNYSNA är en underbar liten stad, som påminner om svunna tider.

Dag 7 Fredag 10/11 – En lat dag

Idag disponerar vi dagen efter egna behov. Shopping, bad eller bara avkoppling. Det är skönt att bara koppla av efter våra resa från Edeni.

Vi kan dock erbjuda lite aktiviteter för de som så önskar (i egen regi).

Featherbed – natur reservat



En lite färja tar ut oss till en av de höjder som bevakar inloppet till Knysna Lagoon.

Vi blir körda upp till toppen av en traktor - hissande utsikter - och får sedan ta en 2.2 kilometer lång och intressant - valfritt - vandring nedför.

Vacker natur – hela området är naturreservat.

Badbuss till Plettenberg Bay



Buss till Plettenberg Bay (20 km från Knysna) sightseeing & bad.

Golf

Idag har golfarna tillfälle att spela på någon av banorna i och runt Knysna



Simola
GOLF & COUNTRY ESTATES www.simolaestate.co.za



Fancourt Golf Club – George



PEZULA

Pezula Golf Estate Knysna

Återsamling på kvällen för en 3 rätters middag på restaurang några kilometer utanför Knysna

Dag 8 Lördag 11/11

Över bergen in i ökenlandskap mot Oudtshorn



Vi skall över bergen.

Efter frukost skall vi ta oss ca 120 kilometer nordost och över det mäktiga Outeniquapasset som öppnar upp ett kargt hett halv ökenlandskap. Vårt första stopp blir Cango Wildlife Ranch fristad för geparder, krokodiler och andra stora kattdjur. Detta är inget zoo utan ett center som tar hand om skadade och utrotningshotade djur. Vi som besökare är också viktiga dels för att få oss till att förstå svårigheterna i att ta hand om och försöka rädda utrotningshotade arter dels genom att entré avgifterna täcker lite av deras kostnader



Strutsar älskar det varma och karga landskapet. Det finns många tusen strutsar. Det finns även många strutsfarmer och vi kommer att besöka en av dem för att se och lära oss om strutsar. De som önskar får även rida på strutsar.

Lunch-buffet på Rest. Cango Caves, Oudtshorn . Vi får en stärkande lunch innan vi går till grottna.

Erfarna guider tar oss på en rundvandring nere i grottan Cango Caves, Oudtshorn underbara stalagmit och stalactit formationer. Detta är världens näst största droppstens grottor. Totalt kan man vandra 5,3 kilometer. Men vi skall endast se de vackraste avsnitten som är totalt 1,2 kilometer. Det är inte särskilt ansträngande och man kan gå i vanliga skor.



På sena eftermiddagen är vi tillbaka på vårt hotell.

På kvällens skall vi äta en 4-rätters middag på en liten familjeägd restaurang inbäddad i grönska vid lagunen några kilometer från vårt hotell. Delikat matlagning i unik "hemma hos" miljö.

Dag 9 Söndag 12/11 – ÅNGTÅGET TILL GEORGE



Efter frukost reser vi med ångtåget från Knysna till George (ca 7 mil), där vi också passar på att besöka järnvägmuseet. Lunch äter vi en mycket spännande "järnvägmiljö"

Framåt eftermiddagen är vi åter tillbaka på vårt hotell i Knysna. Tillfälle för egna aktiviteter tills vi samlas på en trevlig restaurang i Knysna – något alldeles speciellt.

Dag 10 Måndag 13/11 – Garden Route mot vin distrikten

Efter frukost avfärd mot Stellenbosch cirka 450 km, via George, Riversdale, Heidelberg, Swellendam och Bonnievale i vinområdet Robertson. 450 kilometer låter kanske långt men vi gör intressanta stopp på vägen. Vi besöker bland annat en aloe ferox fabrik (den sydafrikanska motsvarigheten till aloe vera) nära Albertina. Vi får ett föredrag och förevisning visning av olika användningsområden, herrar brukar också bli intresserade då de även gör produkter för män. Staden Albertina kallar sig för "The Capital of Aloe Vera".

Nästa stopp blir den vackra staden Swellendam



Swellendam – Sydafrikas 3:de äldsta stad. Underbart skön vid foten av Langeberg. Staden har en mycket intressant historia och en alldeles speciell arkitektur.

Vi fortsätter vår färd genom ett mycket vackert landskap och stannar på en vingård utanför Bonnievale för att ha en kombinerad lunch och vinprovning

3-rätters lunch på Weltevrede Wine Estate, Bonnievale (inkl. liten vinprovning)

Efter lunch och vinprovning fortsätter vi mot Stellenbosch via Robertson, Worcester och Paarl. Framåt den sena eftermiddagen ankommer vi till Devon Valley Hotel. Hotellet ligger på en höjd i vin dalen Devon Valley några kilometer strax väst om Stellenbosch. Granne med Vingården Sylvanvale.



3 rätters middag på hotellet

Dag 11 Tisdag 14/11 Mat – Vin – Historia – Natur

Sydafrikanska viner har haft fantastiska framgångar på världsmarknaden. Vi vill ta er runt i detta paradiset för vin och mat intresserade. Bara runt vårt hotell i Stellenbosch finns det ca 100 vingårdar. Vi skall besöka vackra vingårdar, smaka goda viner och njuta av det sydafrikanska köket. Det handlar inte bara om mat och vin. Det är även en vandring i historien och en njutning för ögonen att besöka dessa vackra dalar.

Det finns gourmeter och esteter som kommer från hela världen och tillbringar hela sin semester i dessa legendariska vin distrikt.

Vårt första besök blir på Boschendal Wine Estate, Franschoek. Boschendal är en av de äldsta vingårdarna i nya världen med anor från 1685. Vingården är inte bara en av de äldsta i Sydafrika utan också en av de vackraste.

Förutom vin provning och rundvandring så kommer vi även att ha en picknick lunch i parken.



Boschendal Wine Estate



Nästa stopp är Morgenhof Wine Estate

Ågs av familjen Cointreau-Huchons Gosset. En familj som i många generationer sysslat med vin, likör, cognac och champagne (Cointreau och Gosset champagne är deras märke i Frankrike).

Vinkällarbesök och vinprovning.

På kvällen skall vi avnjuta en 3-rätters middag på en farm och vingård i Franschoek. Ett osannolikt ställe dit bara skumpiga grusvägar når, restaurangen anses som en av de 100 bästa i Sydafrika.

Dag 12 Onsdag 15/11 Stellenbosch en lat dag

På förmiddagen åker vi ner till Stellenbosch och har sightseeing och rundvandring för de som så önskar.

Golfarna kan spela på någon av de fina banorna.
Vi arrangerar även en tur med extra vingårds besök för de som är intresserade.
Eftermiddagen fri. Tillfälle till shopping m.m i Stellenbosch.



Stellenbosch

På kvällen serveras vi en 3-rätters middag i unik traditionell miljö i Stellenbosch



Dag 13 Torsdag 16/11 – På historiska vägar mot Kapstaden

Idag skall vi lämna Stellenbosch och åka totalt 210 kilometer mot Capetown. Istället för att köra motorvägen direkt till Capetown kör vi via Hermanus och den vackra kustvägen mot Capetown.

För oss finns det inga tråkiga motorvägar utan nu skall vi som vanligt se och uppleva lite extra.

Vårt första stopp blir hos en av Sydafrikas förmåsta vin producenter Verglegen, som också är en Sydafrikas äldsta vingårdar med en fantastisk historia som daterar sig tillbaka till mitten på 1600-talet. Holländska Ostindiska Companiet etablerade Verglegen som en utpost. William Adriaan van der Steel guvernör för Västra Kap slog sig ner här och skapade en fantastisk miljö. Verglegen renoverades av Lady Florence Phillips, gift med guldfinansiären Lionel Phillips.

Vi kommer att ha en rundvandring samt givetvis en vinprovning.



Verglegen Wine Estate

Vid lunchtid kommer vi fram till Hermanus. En liten fiskeby som efter 200 år slumrar plötsligt invaderades av valar och därefter turister som ville se valarna. Varje år juli-november kommer mellan 150-200 valar på besök i bukten för att föda och leka. Hermanus är den enda platsen på jordklotet där man kan se så många valar från land. Vi får hoppas att någon eftersläntrare finns kvar ute i bukten.



Hermanus

Vi njuter av en god lunch på en fiskrestaurang i Hermanus. Det ges även tillfälle till shopping.

Vi fortsätter mot Cape Town via de vackra orterna Kleinmond, Bettys Bay, den Falska bukten och Gordons Bay (fantastisk landskap, liknar Islands karga och vindpinade natur)
Efter att ha följt kustlinjen når vi det vackra Capetown



Cape Town

På sena eftermiddagen kommer vi fram till vårt hotell The President Hotel i Bantry Bay.
Invigdes 1998 av Nelson Mandela. 4 stjärnigt hotell .



Vi äter middag på hotellets Restaurang The Island

Dag 14 Fredag 17/11 Cape Town på 1000 meters höjd

På morgonen åker vi till Table Mountain och tar linbana upp till toppen 1003 m.ö.h otrolig utsikt över hela Cape Town, Lions Head, Signal Hill, Robben Island, Atlantkusten norr och söderut, Clifton Beach, Cape halvön och Indiska Oceanen.



För de som är intresserade av flora och fauna kan fortsätta till Kirstenbosch Botanical Gardens, en av världens tio-i-topp botaniska trädgårdar. Ett eldorado för alla med "gröna fingrar". Det finns möjlighet till lunch i restaurangen, Kirstenbosch (ingår ej). Sedan har vi gott om tid att njuta av denna fantastiska naturliga trädgård med underbara Kapblomster.

Kirstenbosch anses som en av världens förnämsta Botaniska Trädgårdar med anor från 1660-talet. Själva området är på 528 hektar och den uppodlade trädgården är på 36 hektar. Trädgården är uppdelad på flera olika tema [Botanical Society Conservatory](#) - bl.a ökenväxter och växter som bara kan odlas inomhus [Peninsula garden](#) - presentation av de ca 2500 olika växter som finns Kaphalvön [Water-wise garden](#) - visar hur man anlägger en trädgård med växter som inte kräver så mycket bevattning och underhåll [Fragrance garden](#) - Plantor med intressanta löv och dofter. [Medicinal garden](#) - Sydafrikanska plantor som används i medicinskt syfte . [The Dell](#) -Den äldsta delen med Colonel Bird's Bath och plantor som tycker om skugga. [Protea garden](#) - innehåller medlemmar av Protea familjen (Proteaceae). Magnifikt område med sina proteor conebushes, serrurias [Restio garden](#) - fokuserar på Restionaceae. [Useful Plants garden \(UPG\)](#) - en utbyggnad av Medicinal Garden [Van Riebeeck's hedge](#) - planterades på 1660 -talet för att skydda mot lösgående boskap

Framåt kvällen skall vi köra till en oerhört vacker liten plats: Hout Bay. Ett par mil söder om Cape Town ligger denna lilla pärla. Många turister missar Hout Bay – men inte vi ! Vi var här redan på 1980-talet.

Hout Bay har under åren varit mycket känd för sin fiskehamn. Därför skall vi nu testa ryktet. Vi blir serverade havets råvaror på en trevlig restaurang direkt vid bukten.



På kvällen skall vi åka den vackra vägen till Hout Bay där en enkel fisk och skaldjurs restaurang väntar.

Dag 15 Lördag 18/11 Cape of Good Hope och pingviner



På morgonen skall vi köra en mycket vacker sträcka ner mot Cape of Good Hope. Vi passerar bland annat Chapmans Peak, Noordhoek, Scarborough och ankommer Cape of Good Hope Nature Reserve. Förutom Cape of Good Hope skall vi besöka fyren Cape Point och ta en liten rälsbuss upp till fyren. Vi besöker Cape Point .



Cape of Good Hope

Färden går vidare från Cape of Good Hope längs kusten till Simonstown. Här skall vi äta lunch på en fisk restaurang nere vid havet därefter blir det bad och shopping.

1985 började några få afrikanska pingviner slå sig ner på stranden i Simonstown (Boulders Beach). De kände sig trygga och trivdes. Snabbt blev Boulders Beach en fristad och idag bor här mellan 2500-3000 pingviner. Efter vår lunch ges det tillfälle att sola och bada bland pingvinerna, en unik upplevelse. Det finns även ett Pingvin Center att besöka samt en liten afrikansk souvenir marknad.

3-rätters middag på trendig restaurang i Kapstaden

Dag 16 Söndag 19/11 **Robben Island – här satt Mandela fängslad**

På morgonen blir det avfärd med båt till Robben Island (guidad tur, Nelson Mandela satt fängslad här). Inte bara Mandela har lidit här. I 400 år har detta varit en fängelse ö och en plats för stort mänskligt lidande. 12 kilometer ut i bukten inom synhåll men ändå så långt bort från all mänsklighet.

inom synhåll men ändå så långt bort från all mänsklighet.



Här satt *Mandela fängslad*

Efter turen till Robben Island kommer vi till Waterfront. Waterfront är det stora område i Capetowns hamn som avsatts för butiker, restauranger m.m. Påminner mycket om Fishermans Wharf i San Francisco.

Eftermiddagen fri för egna aktiviteter exempelvis shopping i Waterfront



Waterfront Capetown

På kvällen serveras en 3-rätters meny på restaurang i Kapstaden

Dag 17 Måndag 20/11 **Apartheid och Townships**

Efter frukost blir det besök på District 6 Museét som är en sammanställning av apartheids mörkaste sidor. Här kan vi följa hur man katalogiserat folk efter hudfärg samt dokumentation över hur man tvångsförflyttade hela svarta stadsdelar och rev deras bostäder. Käkstäderna skapades.



Vi skall även besöka en av käkstäderna runt Capetown. Langa planerades och dimensionerades för 10.000 personer, där bor nu 270.000 invånare. Det är trots allt inte total hopplöshet utan vi ser exempel på att även här går utvecklingen framåt och man börjar gradvis få det bättre. Vi gör en rundvandring med lokal guide i Langa. Denna tur ger ett starkt känslomässigt intryck



Käkstäderna

Vi är tillbaka på hotellet på eftermiddagen. Det finns tid för shopping, bad m.m.

På kvällen avnjuter vi en 3-rätters middag på trevlig restaurang i Kapstaden

På kvällen avnjuter vi en 3-rätters middag på en klassisk restaurang i Kapstaden
Byggt i Cape Dutch kolonial stil med anor från 1754.



Dag 18 Tisdag 21/11 **Avresedagen**

Dagen fri för egna aktiviteter då vi inte åker till flygplatsen förrän sena eftermiddagen. Så vi har många timmar kvar att njuta av Kapstaden.

Kl 17.30 åker vi ut till Cape Town International Airport – det är dags att åka hem. Hemresa från Cape Town via London med South African Airways och SAS.
Kl 20.55 avgår South African Airways non-stop maskin Cape Town – London



Dag 19 Onsdag 22/11 **Hemma igen**

Byte av plan i London
Efter lunch (13.40) anländer vi med SAS SK 502 till Kastrup. En omtumlande resa är slut.
Vi har sett och upplevt massor.